

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΒΕΛΓΙΟ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ

(24/02/20-28/02/20)

μετά από πρόσκληση του υπεύθυνου επικοινωνίας του ΟΗΕ για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ήταν μία μετακίνηση πλούσια σε εμπειρίες και εντυπώσεις. Οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΟΗΕ για την Ελλάδα και την Κύπρο, κ. Δ. Φατούρο, της ιστορίας και του έργου του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τον κόσμο γενικά και για την παρουσία της Ελλάδας στον Οργανισμό μέσα από οπτικοακουστικό υλικό. Ακολούθησε συζήτηση για την υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μέχρι το 2030 και τη συμμετοχή των νέων στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια. Ομάδα μαθητών μας παρουσίασε με μεγάλο ενθουσιασμό την εργασία που είχαμε εκπονήσει με τον τίτλο «Από την Αρχαία Ελλάδα... στον ΟΗΕ», με έμφαση στην ενδεκάχρονη Μύρτιδα και τη σχέση της με τα Ηνωμένα Έθνη (αντίγραφο της εργασίας και το σχετικό μ'αυτήν PowerPoint δόθηκαν στον κ. Δ.Φατούρο). Επίσης, οι μαθητές μας ανακοίνωσαν την πρωτοβουλία τους να συμμετάσχουν στον εορτασμό για τα 75 χρόνια του ΟΗΕ μέσω της συμβολής τους στον παγκόσμιο διάλογο για το πώς φαντάζονται τον κόσμο μας το 2045, όταν θα γιορτάζονται τα 100 χρόνια του κοινού μας οργανισμού, των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, παρακολούθησαν με προσοχή και ενδιαφέρον την ξενάγηση στα κτήρια του ΟΗΕ και την παρουσίαση – αναφορά στην αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση των χώρων του Οργανισμού στις Βρυξέλλες.

Όσον αφορά τις περιηγήσεις σε πόλεις του Βελγίου (και της Ολλανδίας) γοητεύτηκαν από την υπέροχη και ατμοσφαιρική πόλη της Μπρυζ (παρά τις κακές καιρικές συνθήκες) με τα κανάλια και τα καλοδιατηρημένα της κτήρια, τα ιστορικά κέντρα των πόλεων της Γάνδης, της Μον(ς), της Ναμίρ, αλλά και τις μικρές πόλεις Ντινάντ (Βέλγιο) και Ντελφτ (Ολλανδία). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν κατά την επίσκεψη στο Βατερλώ, συνδεδεμένο με την εκεί ήττα του Ναπολέοντα Α΄ το 1815. Μεγάλη εντύπωση τους προξένησε, επίσης, η ιστορία της Μεγάλης Πλατείας των Βρυξελλών, μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, καθώς και το Παλάτι της Ειρήνης στη Χάγη.

Οι εκπαιδευτικοί

Μιχάλη Ευμορφία

Ζάχου Αγγελική

Τσιομπάνη Μαρία

Φραγκοπούλου Αικατερίνη